

Bekendtgørelse om de for Musikundervisningen paa Seminarierne obligatoriske Salmer og Sange.

I Henhold til § 34, Stk. 3 a. i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse af 4. Maj 1931 om Optageisep prøven, Undervisningen og de afsluttende Prøver paa Seminarierne fastsættes herved følgende Salmer og Sange som obligatoriske for Musikundervisningen paa Seminarierne.

a. Salmer.

1. Krist stod op af Døde. (Fra Middelalderen).
2. Giv mig Gud en Salmetunge. (Fra Middelalderen).
3. Nu hviler Mark og Enge. (Heinrich Isaac).
4. Vor Gud han er saa fast en Borg. (Reformationstiden).
5. Aleneste Gud i Himmerig. (Reformationstiden).
6. Jesus dine dybe Vunder. (Reformationstiden).
7. Hvad kan os komme til for Nød. (Reformationstiden).
8. Mig hjertelig nu længes. (H. L. Hassler).
9. Denne er Dagen. (Melch. Vulpinus).
10. Op al den Ting. (Mich. Prætorius).
11. Nu takker alle Gud. (Joh. Crüger).
12. Den lyse Dag forgangen er. (Gl. dansk).
13. Rind nu op i Jesu Navn. (Gl. dansk).
14. Er Gud for mig, saa træde. (Zinck).
15. Bryd frem mit Hjertes Trang at lindre. (Zinck).
16. Den signede Dag. (Weyse).
17. Kirken den er et gammelt Hus. (L. M. Lindeman).
18. Vær velkommen Herrens Aar. (Berggreen).
19. Paa Jerusalem det ny. (H. Rung).
20. Til Himlene rækker. (J. P. E. Hartmann).
21. Udrust dig Helt. (N. W. Gade).
22. Frelseren er mig en Hyrde god. (Barnekow).
23. Morgenstund har Guld i Mund. (Laub).
24. Alt staar i Guds Faderhaand. (Laub).
25. Stat op, min Sjæl, i Morgengry. (Laub).

b. Sange.

1. Dronning Dagmar. (Folkevisse).
2. Aage og Else. (Folkevisse).
3. Jomfruen i Hindeham. (Folkevisse).
4. Jeg gik mig ud en Sommerdag. (Folkemelodi).
5. Vort Modersmaal er dejligt. (Folkemelodi).
6. Kong Kristian stod ved højen Mast. (Joh. Hartmann).
7. Langt højere Bjerge. (Zinck).
8. Jeg ved, hvor der findes en Have saa skøn. (J. A. P. Schultz).
9. Der staar et Slot. (Weyse).
10. Kommer hid, I Piger smaa. (Weyse).

11. Snart er Natten svunden. (J. P. E. Hartmann).
12. Flyv Fugl, flyv. (J. P. E. Hartmann).
13. Modersmaalet. (H. Rung).
14. I Danmark er jeg født. (H. Rung).
15. Paa Sjølund's fagre Sletter. (Gade).
16. Ved Lejre græsse. (Gade).
17. Jylland mellem tvende Have. (Heise).
18. Det var en Sommermorgen. (Heise).
19. Der er et yndigt Land. (Krøyer og Laub).
20. Vort Hjem, du danske Jord. (Hornemann).
21. I Skyggen vi vanke. (Laub).
22. Der er et Land saa kosteligt. (Laub).
23. Du danske Mand. (Carl Nielsen).
24. Nu er Dagen fuld af Sang. (Carl Nielsen).
25. Som en rejselysten Flaade. (Carl Nielsen).

Undervisningsministeriet, den 3. September 1931.

F. J. Borgbjerg.

Barfod.

Nr. 226.

7. September.

**Aabent Brev, hvorved Rigsdagen sammenkaldes til en ordentlig Samling
Torsdagen den 24. September 1931.**

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenburg,

Gøre vitterligt: At Vi har besluttet at sammenkalde Rigsdagen til en ordentlig Samling Torsdagen den 24. September d. A.

Idet Vi herved kundgør dette for Vore kære og tro Undersaatte, indkalder Vi samtlige Medlemmer af Rigsdagen til den nævnte Dag at møde i Vor Hoved- og Residensstad København til Rigsdagens Aabning, som vil finde Sted Kl. 12 Middag paa Christiansborg.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg Slot, den 7. September 1931.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

Th. Stauning.